

PICCOLO

Februari 2022



sint henricus



Editie 2

Voorwoord directeur.

Nieuwbouw oostvleugel nadert voltooiing

In juni is de oostvleugel afgewerkt en wordt de nieuwe keuken en het dagcentrum in gebruik genomen. De bewoners van zuid 1 verhuizen in juni naar een nieuwe kamer in oost op de eerste verdieping. De dagzaal boven het restaurant moet nog gebouwd worden. De polyvalente zaal op de derde verdieping van oost wordt tijdelijk hun living. Veertien van de twintig bewoners van de parel verhuizen in juni naar oost tweede verdieping. Ook hun dagzaal moet nog gebouwd worden boven het restaurant. Voor hen wordt een kamer als tijdelijke living ingericht.

Zes bewoners van de parel zullen een andere kamer toegewezen krijgen of verblijven in een tijdelijk kortverblijf in de parel en vertrekken in juni terug naar huis. Afdeling zuid komt volledig leeg te staan om toe te laten dat er een tweede verdieping op zuid wordt gebouwd zonder dat er bewoners op de onderliggende verdiepingen hier last zouden van ondervinden.

De woonmodules worden in juli en augustus ontmanteld en weggenomen. Ook de keukenmodules worden weggenomen. De bistrot modules bij het restaurant blijven staan want het restaurant en het dagcentrum worden volledig tot in de kelder afgebroken voor de bouw van een volledig nieuw restaurant cafetaria met daarboven op de eerste en de tweede verdieping twee ruime dagzalen. Ook voor de bewoners van noord 0 komt er naast de trap een gezellige living.



In de tuin van het woonzorgcentrum komt er een kunstwerk dat deze maand wordt geselecteerd uit de ingediende ontwerpen.

Tussen de oostvleugel en de noordvleugel komt er een glazen wintertuin. Een overleden bewoonster heeft haar erfenis aan Motena geschonken om met deze middelen iets te doen voor de bewoners van het WZC Sint Henricus. Met deze middelen wordt de overdekte wintertuin gefinancierd.

Paul Callebert

Inhoudstafel.

Voorwoord

Bezoek aan de bijenhal

Verslag bewonersraad

Een blik op januari

Datums om te onthouden

Valpreventie

Bowling

Voorstelling Charlotte

Sportdag

Welkom nieuwe bewoners

Jarig in februari

Zondagsmenu's

Onze gedachten gaan uit naar...

Bewoner in de kijker

Collega in de kijker

100-Jarigen

Een blik op
januari



Welkom



100-jarige
Maurice
Corneillie

Bezoek aan de bijenhal in het Sterrebos te Rumbeke.

Directeur Paul Callebert belde mij met de vraag of ik een kast bijen kon plaatsen in de tuin van het woonzorgcentrum Sint-Henricus. Er zou een nieuwe aanplanting komen met veel bij-vriendelijke planten en bloemen. Een prachtig idee van Paul, vooral omdat onze bijen het voor het ogenblik zeer moeilijk hebben. Daarom ook zijn extra bij- vriendelijke planten een zegen voor onze bijen. Maar ik was geen voorstander om daar een kast te plaatsen, omdat zij moesten buiten staan in weer en wind, waardoor de bijen heel wat steeklustiger worden dan in een bijenhal. Dat wilde ik de bewoners van Sint-Henricus uiteraard niet aan doen en daarom deed ik het voorstel aan Paul om een bijenhotel te plaatsen, zeg maar een woning voor vele wilde bijen en hommels. Wij hebben die ook nodig want dat zijn eveneens hele goeie bestuivers voor bloemen, planten en groenten. Ik stelde Paul voor om eens te gaan kijken naar het Sterrebos, daar bevindt zich immers een bijenhotel en een bijenhal.

Links van het bos is de parking waar veel mensen hun auto plaatsen en dan direct in het bos wandelen, maar zij weten meestal niet wat je daar aan die parking nog kunt zien en doen.

Paul keek dan ook vol belangstelling naar wat ik daar toonde. Wij gingen eerst naar de picknickweide waar tafels met banken staan, en waar ook een bijenhotel te bewonderen is. In het voorjaar zoemt het daar van de wilde bijen en hommels.

Daarnaast zijn er toiletten en een vergaderzaaltje. Aan de andere kant van het weggetje staat de bijenhal, geplaatst en betaalt door de provincie. Natuurlijk zijn wij imkers daar heel gelukkig mee. Daarin staan zes bevolkte bijenkasten van drie verschillende imkers. Je kan er gerust eens naar gaan kijken, het zijn immers zachtaardige bijen. Bij mooi weer vliegen duizenden bijtjes op en af naar hun kasten met nectar, stuifmeel en propolis. Gewoon prachtig om te zien! En voor de bijen, zo dicht bij het sterrebos, is dit een uitgelezen plaats waar dan ook veel honing wordt geoogst.



Rond de bijenhal is er ook een grote bijenweide met tientallen wilde bloemen, die bloeien van in het begin van de lente tot laat in de herfst.

Dan ben ik met Paul binnen geweest in de bijenhal en een kast opengemaakt om te tonen hoe braaf die bijtjes eigenlijk wel zijn. Dit is namelijk een gevolg van het werk van vele jaren eigen geselecteerde koninginnenkweek. Paul was vol lof over dit wonderlijke leven van de bijen. Tijdens de terugweg stelde Paul nog vele vragen over de bijen. In juli is Paul met pensioen. Wie weet gaat hij dan ook bijen houden en lid worden van onze club 'De Mandelbie'?

Roger Alliet.

Deze maand zullen Chanel en vrijwilliger Jean-Paul Vandoorne samen met bewoners modules voor in het insecten- en bijenhotel bouwen. Enkele modules zullen ook te koop worden aangeboden. In de tuin van Sint-Henricus komt een bijenhotel door Jean-Paul gemaakt aan de straatkant van de Sint-Petrus en Paulusstraat.



Verslag bewonersraden maandag 17 januari 2022

De directeur geeft aan de bewoners een eerste toelichting over de geplande verhuis naar de oostvleugel in juni. Enkel en alleen bewoners uit de zuidvleugel verhuizen naar de oostvleugel.

De afwerking van de oostvleugel vordert goed. In juni kan deze nieuwbouw, na een grondige opkuis, gefaseerd in gebruik genomen worden.

Eerst neemt de keuken intrek in de nieuwe keuken op het gelijkvloers. De tijdelijke keukenmodules worden daarna weggehaald. De bistrot-modules die aansluiten bij het cafetaria blijven staan. Het restaurant wordt immers afgebroken en groter herbouwd.

Halfweg juni verhuizen 29 bewoners van de zuidvleugel naar de nieuwe oostvleugel.

De zuidvleugel komt volledig leeg te staan omdat er een tweede verdieping bovenop deze vleugel wordt gebouwd.

Bij de ingebruikname van de oostvleugel in juni komen er dus geen nieuwe bewoners in deze kamers wonen.

De vijftien **huidige** bewoners van afdeling zuid verhuizen allen naar Oost eerste verdieping. Kamers die nu vrij komen op zuid 1 worden tijdelijk bezet tot juni zoals bij een kortverblijf.

Veertien bewoners van de parel verhuizen naar Oost tweede verdieping.

Dit zijn de veertien vaste bewoners die het langst in de parel wonen.

Maatschappelijk werker Ine Bostoën spreekt met de bewoner en de familie van de zes andere bewoners van de parel een andere bestemming af. Kamers die nu vrij komen in de parel worden tijdelijk bezet tot juni zoals bij een kortverblijf. De zes woonmodules verbonden aan de parel worden ontmanteld in augustus.

De dagprijs voor bewoners in de oostvleugel wordt vastgelegd in het directiecomité van 28 januari 2022 en finaal beslist in het bestuursorgaan op 16 februari.

In 2022 zal de kost voor het verblijf in de oostvleugel **voor de bestaande huidige bewoners** die verhuizen naar de oostvleugel niet hoger zijn dan de huidige kost. Dit omdat Vlaanderen voor de bewoners in de nieuwbouw een bedrag betaalt aan Sint-Henricus dat als korting zichtbaar op de factuur wordt doorgerekend ten voordele van de bewoner.

Jaarlijks op 1 januari wordt de dagprijs geïndexeerd voor alle bewoners van Sint-Henricus.

Zodra de beslissing is genomen in het directiecomité en in het bestuursorgaan van Motena worden de nieuwe dagprijzen voor de oostvleugel duidelijk bekendgemaakt en opnieuw toegelicht in een volgende bewonersraad in februari. Voor de afdeling noord wijzigt de dagprijs niet behoudens indexatie op 1 januari 2023.

Het is nu nog te vroeg om de kamers toe te wijzen in de oostvleugel. Maatschappelijk werker Ine Bostoen zal in juni de bewoners van zuid en hun contactpersoon uitnodigen voor de regeling van de verhuis.

Paul Callebert
Directeur



Een blik op januari.



Op zuid werd de tafel mooi gedecoreerd door Simonne.



Kerstmenu



Een blik op januari.



Een blik op januari.



Vertelnamiddag met Veerle Boone



Een blik op januari.

Veerle kwam samen met ons reminisceren over nieuwjaar vroeger. We vertelden over goede voornemens, vuurwerk, we proefden van 'lukken' en hadden de keuze uit een elixer'ke of een advocaatje. Er werden oude nieuwjaarsbrieven voorgelezen, ... Een heel geslaagde namiddag!



Een blik op januari.



In februari werd er veel gebakken en gekookt!



Een blik op januari.

Naast al het lekkere eten met de feestdagen zijn we ook veel in beweging geweest! We zijn het jaar goed begonnen.



Een blik op januari.



Een blik op januari.

Tijdens de kerstperiode brachten we ook een bezoek aan Roeselare. De ijspiste, het reuzenrad, de mooie kerstversiering,... het was meer dan de moeite waard. En als afsluit: lekkere oliebolletjes.
Bedankt aan de vele vrijwilligers die het koude weer hebben getrotseerd!



Een blik op januari.



Het koude weer kon ons niet tegenhouden. Met wat dekens, een goede muts en sjaal vertrokken we richting Roeselare.



Een blik op januari.



Een blik op januari.



Een blik op januari.



Thema-avond: Breughel



Een blik op januari.



Paté, hoofdvlees, gehakt, préparé, bloedworst,... en niet te vergeten "een patat met de peele"



Een blik op januari.



Een blik op januari.



Een blik op januari.



**We wensen je
een goed begin
en een jaar volkomen
naar je zin!**



Algemene data.

Algemene activiteiten

dinsdag 1 maart: Sportdag

vrijdag 18 maart: Optreden Isabelle et les Jean.

dinsdag 29 maart: Toneel: Dokter ik beweeg weer!

donderdag 14 april: ziekenzalving

dinsdag 30 augustus: reuze darts



Uitstap met de TUK TUK trein
dinsdag 17 mei

Uitstap met de huifkar.

dinsdag 6 september: Zuid 1

donderdag 8 september: Parel

dinsdag 13 september: Noord 2

donderdag 15 september: Noord 1

dinsdag 20 september: Noord 0





Grote busuitstappen.

Uitstap bedevaart Dadizele

Dinsdag 3 mei: afdeling De parel, Noord 2 en Noord 0

Donderdag 5 mei: afdeling Zuid 1, Noord 1 en Trochus

Uitstap Sluis:

dinsdag 7 juni: afdeling zuid 1, Noord 1 en Trochus

donderdag 9 juni: afdeling de Parel, Noord 2 en Noord 0

Uitstap de Panne

dinsdag 23 augustus: afdeling de Parel, Zuid 1, Trochus

donderdag 25 augustus: afdeling Noord 0, Noord 1 en Noord 2



VAL PREVENTIE PARCOURS



Ben jij er klaar voor?

**VOOR ALLE
PERSONEELSLEDEN
EN BEWONERS**

**8 FEBRUARI
14U-15U:NOORD 0-1
15U16U : ZUID**

**10 FEBRUARI
14U15U : NOORD 2
15U-16U : PAREL**

Valpreventieparcours

Het valpreventieparcours wordt georganiseerd door de werkgroep valpreventie die zal instaan om die namiddagen te begeleiden.

Het valpreventieparcours is een ludieke actie om valrisico's te bespreken en de gevolgen van onveilig gedrag aan 'den' lijve te ondervinden.

Het personeel zal het parcours afleggen. Zij kunnen ervaren hoe het is om in een onveilige situatie terecht te komen door een slecht gangpatroon, in het donker op zoek te gaan naar het toilet, slecht te zien of last te hebben van een lage bloeddruk.

De risicofactoren van vallen worden zo op een speelse manier doorlopen.

Het parcours is NIET geschikt voor uitvoering door bewoners zelf omwille van het valrisico! Jullie zijn er natuurlijk wel om voor het personeel te supporteren en aan te moedigen tijdens het parcours!



LATEN WE GAAN BOWLEN!

Expert of eerste keer, het wordt
een leuke namiddag!

**Deze uitstap doen we met een
beperkt aantal bewoners.**

3 februari	afdeling Noord O
4 februari	Trochus
9 februari	afdeling Noord 1
11 februari	afdeling De Parel
16 februari	afdeling Zuid
24 februari	afdeling Noord 2



Voorstelling Charlotte

Beste bewoners, familieleden en medewerkers,

Graag wil ik mij even voorstellen als nieuw gezicht binnen het team van woonzorgcentrum Sint-Henricus. Mijn naam is Charlotte Christiaens en ik werk als psychologe binnen de woonzorgcentra van Motena.

Je kunt bij mij terecht voor ondersteuning op verschillende vlakken. Dit kan voor de bewoners bijvoorbeeld gaan om een recent verlies van een dierbare, moeilijk kunnen aanvaarden dat je naar het woonzorgcentrum bent verhuisd, depressieve gevoelens of hier moeilijk je plaats vinden. Voor de familieleden kan het gaan over uitleg omtrent geheugenproblemen en verwardheid, advies over omgaan met verwerking of veranderend gedrag. Voor de medewerkers kan het gaan over steun in deze lastige COVID-tijden, maar zeker ook advies omtrent hoe je bewoners optimaal kunt ondersteunen. Uiteraard zijn er nog een heleboel andere zaken waar ik je bij zou kunnen helpen, dus voel je vrij om een mailtje te sturen naar charlotte.christiaens@motena.be of spreek een medewerker aan indien je vragen hebt.

Buiten de werkuren vind je mij in Brugge, waar ik samenwoon met mijn vriend en beestenboel. We hebben een hond (Stitch) en twee poezen (Pandora en Momo).





EERSTE EDITIE

Sportdag



SAMEN IN BEWEGING!

DINSDAG 1 MAART 2022 | 13:00-16:30 UUR
PC "DEN HAZELT"

Sportdag 1 maart 2022

De sportdag gaat door in het PC Den Hazelt in Rumbeke en wordt georganiseerd door Michelle (kinesiste) en Vicky (bewegingscoach) van WZC Sint-Henricus.

We verzamelen om 13u, om tegen 14u van start te gaan.

We zorgen voor voldoende begeleiding, het vervoer en het vlotte verloop van de sportdag.

Van iedere afdeling kunnen 6 bewoners deelnemen. Ook de bewoners van Trochus nemen deel aan de sportdag.

Het zal een namiddag worden waarbij verschillende soorten sporten aan bod komen. Van balsporten tot zitdansen, voor elk wat wils dus!

Tot dan!

Sportieve groeten
Michelle en Vicky



Welkom nieuwe bewoners

Erna Carpentier , de Parel



Erna is geboren op 23 februari 1936. Ze kwam uit een gezin van 4 kinderen. Ze had een goede band met haar zussen Annie en Georgette.

Erna huwde met Julien Beernaert en samen kregen ze 2 zonen en een dochter. Erna en haar man Julien baatten wijnhandel Beernaert uit. Erna deed er de boekhouding. Erna en haar man hebben vroeger veel gereisd. Toen het thuis wat moeilijker ging, kwam Erna naar het dagcentrum. Sinds 29 december verblijft Erna op afdeling de Parel

Rika Vanbelle, de Parel

Rika Vanbelle is geboren op 6 juli 1939 te Roeselare. Rika bleef ongehuwd en nam een porseleinen zaak, Vancor in de Ooststraat, over van haar ouders (Het is een samenstelling van de namen van mijn ouders: Vancoillie- Corteborst). Dit heeft ze tot latere leeftijd gedaan. Rika was een zelfstandige dame en heeft veel gereisd, met de bus, vliegtuig en trein...

Sinds 5 januari verblijft Rika op afdeling de parel



Roger Roelens, **De Parel**



Roger is getrouwd met Vera Guilemyn, samen hebben ze een dochter Heidi. Roger en Vera hebben samen jaren gewerkt in een tapijtenfabriek Depoorter. Ze deden daar het voorbereidende werk met de touwen.

Roger is altijd een sportieve man geweest, hij fietste veel, niet alleen in België. Vaak ging hij ook naar Rome, Portugal,... en nam er zijn fiets mee.

Voor zijn opname ging hij regelmatig naar het Pluk de Dagcentrum.

Nu verblijft Roger tijdelijk op afdeling de Parel

Georgette Vanbiervliet, **Noord 1**

Georgette is geboren op 9 september 1931 te Oekene. Ze is gehuwd met Lucien en samen hebben ze 3 kinderen, 2 dochters: Ann en Katrien, en 1 zoon Rik. Eerst werkte Georgette een tijdje als stikster in een schoenfabriek te Izegem. Later werd ze huisvrouw en zorgde ze voor de kinderen en het huishouden. Als de kinderen het huis uit waren, hebben ze veel gereisd naar oa. Duitsland, Frankrijk, maar het meest naar Oostenrijk.

Lucien en Georgette verblijven hier sinds 8 januari samen op Noord



Jarig in Februari.

Cnockaert Juliette



Noord 0

Pattyn Maria



Noord 2

Dehouck Gabrielle



Noord 0

Vandamme Nicole



Noord 0

Deceuninck Simonne



Noord 0

Carpentier Erna



De Parel

Vandenbussche Palmyra



Noord 0

Maart

Zondag 6 februari

Tomatenroomsoep
Eendenbil met sinaassaus, perzik en
aardappelnootjes
Gebak

Zondag 13 februari

Tomatensoep
Prosciuttoham met Rodenbach, appel in de oven
en aardappelwafeltjes
Dessert

zondag 20 februari

Erwtensoup met munt
Kalfsgebraad met groentenquiche en kroketjes
Gebak

zondag 27 februari

Brunoisesoep
Rosbief met sjalottensaus, erwtes en
aardappelnootjes
Gebak

Onze gedachten gaan uit naar.

Leona Desimpelaere, Echtgenote van de heer Joseph Cottyn
De Parel ° Roeselare, 19 januari 1932
+ Roeselare, 23 december 2021



Henriette Lefevere, Echtgenote van de heer Hendrik Depoorter
De Parel ° Rumbeke, 25 februari 1933
+ Rumbeke, 26 december 2021

Esther Vanlerberghe, Echtgenote van de heer André Hillewaere,
De Parel geboren te Lichtervelde op 10 april 1927
gestorven te Rumbeke op 29 december 2021



Yvette Balduyck
De Parel

echtgenote van de heer Willy Vandaele (+ 18/06/2016)
°geboren in Roeselare op 5 september 1931
+gestorven te Roeselare op 8 januari 2022



Agnes Rosseel
Zuid 1

Echtgenote van de heer Noël Vandycke
°geboren te Rumbeke op 9 november 1935
+overleden in het wzc Sint-Henricus op donderdag
13 januari 2022



Jenny Wijffels,
Noord 2

Echtgenote van de heer Lionel Vanhuyse (+)
° geboren op 6 oktober 1932
+ gestorven te Roeselare op 21 januari 2022

Bewoner in de kijker.

Maurice, als 100-jarige heb je alvast al een hele levensgeschiedenis

Ik ben geboren op 11 januari 1922 te Rollegem-Kapelle. Ik kom uit een gezin van 5 broers en 1 zus (Noël, Noëlla, Jérôme, Roger en André). Ik was de oudste.

Ik ging naar 't school tot mijn 14 jaar en daarna begon ik te werken. Ik werkte tot aan de oorlog in verschillende schoenfabrieken, oa Defauw en Drielinck te Izegem. Daar leerde ik de 'stiel' van schoenmaker.



Maurice Corneillie

Hoe heb je je vrouw Albertine leren kennen?

De broer van Albertine, Albert, en ik waren samen soldaat. Zo leerde ik Albertine kennen. We trouwden in 1946, ik was 26 jaar en Albertine was 21 jaar. Zes jaar later werd onze dochter Lucrèse geboren. Zij heeft ons op haar beurt ook 2 kleinkinderen geschonken.

Albertine was eerst "handschoen naaister", werkte daarna als "kassierster" in de "Grand Bazar" en daarna hield ze een schoenwinkel open. Albertine kon alles.

En brouwerij Rodenbach was ook belangrijk.

Na de oorlog ben ik beginnen werken in brouwerij Rodenbach. Ik werkte er op de afdeling waar het bier "op flessen getrokken werd". Later werkte ik ook aan de machines.

Toen, in die tijd, mochten we gratis Rodenbach drinken. Eén in de voormiddag en één in de namiddag.

Ik drink nog altijd graag Rodenbach. Het smaakt nog altijd zoals vroeger.

Intussentijd hielp ik ook met het bouwen van ons huis en bijbehorende schoenwinkel.



Bewoner in de kijker.

Albertine hield de winkel open en ik deed, na mijn werk in de Rodenbach, nog schoenherstellingen. Ik had nooit gedaan met werken. Maar ik deed het graag.

En dan de welverdiende pensionering?

Ja, nu intussen al 40 jaar geleden ging ik met pensioen. Ik heb me geen minuut verveeld. Er was wel altijd iets te doen.

Ik werkte graag in onze tuin, we fietsten langs de vaart, we gingen naar vrienden of wandelden. Veel gingen we niet op reis. Het liefst bleef Albertine in Rumbeke.



Wanneer zijn jullie dan naar hier verhuisd?

We zijn hier komen wonen in februari 2018. Eigenlijk eerst Albertine omdat ze teveel zorgen nodig had. Ik had nog geen "goeste" om hier te wonen. Ik was nog te goed. Ik reed zelf nog het gras af. Maar na een tijdje ben ik hier toch komen wonen. Dat gaat niet hé, één hier en één thuis.

In maart 2020 is Albertine overleden. Ik mis haar nog elke dag. Ze was een goede vrouw, ze kon alles.

Ik heb goede dagen en minder goede dagen maar we proberen er het beste van te maken.



Collega in de kijker Svetlana Serediuc



Dag Svetlana, wat kan je zoal vertellen over jezelf?

Hallo aan iedereen, ik ben Svetlana Serediuc. Ruim 20 jaar ben ik hier nu in België en woon ik in Roeselare. Ik ben afkomstig uit Moldavië, dit is een klein land naast Roemenië. Nu woon ik samen met mijn vriend Chris in het hartje van mooi Rumbeke. Ik heb drie volwassen kinderen, Ana, Angelica en Ion. Die staan intussen al op eigen benen. De trouwe hond Wolffie is wel bij ons thuis gebleven.

Hoe kwam je hier bij ons in Sint Henricus terecht?

Van beroep was ik eigenlijk Ingenieur Thermodynamica, maar mijn diploma was in dit land niet erkend.

In het begin van mijn verblijf in Roeselare deed ik allerhande jobs, korte termijn jobs, zoals in de fabriek, ook poetswerk...

Na een tijdje heb ik dan besloten om toch te studeren, ik koos voor een Bachelor opleiding als verpleegkundige.

Daarin was ik geslaagd. Een tweetal jaar werkte ik eerst in de psychiatrie om vervolgens over te stappen naar de ouderenzorg. Ik werkte in WZC De Zilverberg gedurende 2 jaar tot ik de kans kreeg om als Teamcoach te starten hier in Sint Henricus.



Collega in de kijker: Svetlana Serediuc

Wat fascineert jou het meest?

Ondertussen ben ik al meer dan 8 jaar de Teamcoach van een prachtig team. Ik hou van verantwoordelijkheid dragen en van positieve veranderingen. In mijn leidinggevende functie heb je heel veel variatie. Dit gaat van een team aansturen, vergaderingen en uurroosters aanmaken tot contact met de bewoners en hun families. Dat geheel geeft mij heel veel voldoening. Het menselijke aspect daarin nog het meest.

Ik hou ook van de informele momenten samen met mijn collega's, samen genieten van kleine dingen, een avondje uit, een glaasje en een dansje op "La Terassa"...

Buiten je werk, heb je ook nog andere hobby's?

Ik reis heel graag, vooral naar een warme bestemming met veel zon. Door Covid-19 bleef dat wel beperkt. Vorig jaar ging ik toch voor 3 weken naar Moldavië met de auto. Een lange maar een heel mooie trip over Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië en dan terug. Best wel avontuurlijk. Misschien weinig bekend in België, maar de Moldavische wijnen behoren tot de beste wijnen ter wereld. Binnenkort trek ik naar de Kaapverdische Eilanden.

Daarnaast heb ik nog een passie voor Yoga, Pilates en Feet-Up, daar besteed ik meerdere uren per week aan. Het houdt me niet alleen fysiek in conditie, maar ook vooral mentaal doet dit mij veel deugd. Even onderste boven kan je zoveel deugd doen op het einde van een werkdag, al klinkt dit misschien heel raar.

Ben je anders nog actief buiten jouw functie als teamcoach?

Door mijn talenkennis (Nederlands-Roemeens-Russisch) en na mijn verdere opleidingen ben ik beëdigd vertaler-tolk. Zo kan ik heel wat mensen op weg zetten in het dagelijkse leven.



100- jarige Maurice Corneillie



100-jarige Emma Ostyn



Maria Lichtmis

Maria Lichtmis wordt op 2 februari gevierd. Het is oorspronkelijk een Christelijk feest. Er worden ook dikwijls pannenkoeken gebakken op die dag. De traditie vindt zijn oorsprong in een aantal gebruiken die doorheen de geschiedenis onder gewoonten werden. We lichten een tipje van de sluier...

Maria Lichtmis

- Verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Maria Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd dus op 2 februari.

- Maria Lichtmis herdenkt ook het zuiveringsritueel van Maria na haar bevalling. In het oude Israël werden vrouwen als onrein beschouwd tot veertig dagen na de bevalling van een jongen en tachtig dagen na de bevalling van een meisje. Tijdens die periode mochten vrouwen de tempel niet betreden.

- Vanaf de 10de / 11de eeuw wijdde men met Maria Lichtmis kaarsen. De gelovigen kregen kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis. Het Franse 'Fête de la Chandeleur' en het Engelse 'Candlemas Day' verwijzen naar kaarsen.



De kerkgang

- Het 'zuiveringsritueel' werd, doorheen de geschiedenis, ook hier een gebruik. Tot begin jaren 60 was dit ritueel bij ons in voege. Het was beter bekend onder de naam '**de kerkgang**'. De moeder werd gezegend wanneer zij na de geboorte van een kindje voor het eerst naar de kerk ging. (40 dagen na haar bevalling).
- De jonge moeder wachtte de priester op in de inkom van de kerk. Ze werd dan gezegend, waarbij ze een kaars in haar linkerhand, en het kindje in haar rechterhand hield. Ze hield in deze hand ook de stool van de in het wit geklede priester vast. Zo wandelde de priester met de jonge moeder achter zich naar een zijaltaar met Maria beeld. Daar werd dan gebeden, een dank aan God voor de geboorte van haar kind. De jonge moeder kreeg soms een witte sluier omgelegd. Het kindje kreeg een **scapulier**. Dit werd op het ondergoed of op het matrasje van de baby vastgespeld. Het beschermdde de baby tegen mogelijk ongeluk.
- De kraamvisite (het bezoek van de buurvrouwen na de eerste kerkgang van de kraamvrouw) had in de volksmond de naam kindjeskermis of koffiebal. De vrouwen kwamen dan samen voor koffie met koekjes.



Pannenkoeken op Maria lichtmis

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen. De andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd 's avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.

Er was destijds een gezegde: *Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.*



Lichtmis

*Er is geen vrouwtje nog
zo arm, of ze maakt haar
pannetje warm.*



Maria Lichtmis vandaag de dag: de traditie blijft deels bestaan:

- Op of rond 2 februari worden vaak ouders met dopelingen uit het voorbije jaar uitgenodigd in de kerk. De kindjes en jonge ouders worden dan gezegend.

- Nog altijd worden op veel plaatsen pannenkoeken gebakken op Maria Lichtmis.

- Ich habe genug, de geliefde cantate van Johann Sebastian Bach, heeft het 'Feest van de Opdracht van de Heer' als onderwerp. Ze is geschreven voor een bas-stem, vanuit het standpunt van de oude Simeon die 'voldaan' is na het zien van Jezus in de tempel. Bach schreef over Simeon nog een cantate.

Bron: Leca, Kerknet Gezinspastoraal.

- Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam 'Lichtmis'. In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen. (Zweeds: Kyndelsmässodagen, Frans: Chandeleur, Engels: Candlemas) De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het "Licht dat voor alle volkeren straalt".

MACRONS

De macrons zijn dit jaar niet te koop in de maand februari, ze zullen pas later te koop worden aangeboden in de cafetaria. Dit door Covid.

Dagprijs

Indexering van de dagprijs.

Vanaf 1 januari 2022
alleenstaande: 62.60€
echtpaar: 106.43€

Kleurplaat: valentijn



Valentijn-woordzoeker

woordzoeker



De woorden staan van links naar rechts → en
Van boven naar beneden. ↓ Maar ook schuin. ↘ ↗

Woorden die je moet zoeken:

bloem, brief, feest, fijn, hart, kaart, kleur, kus, lief, lint, maan, pijl, rood, roos, zoen.



Woordzoeker



Fruit

L	U	Y	X	N	E	K	I	Z	R	E	P	J	W	B	T	H	T
W	T	N	V	D	L	N	E	C	T	A	R	I	N	E	S	M	E
A	U	E	A	W	E	N	E	V	I	U	R	D	T	K	W	L	M
N	M	O	U	K	P	F	R	A	M	B	O	Z	E	N	X	T	U
A	N	R	G	H	P	I	E	B	D	R	A	A	L	O	J	A	K
N	J	T	K	T	A	T	W	D	J	F	M	K	E	R	S	E	N
A	I	I	G	N	T	O	D	A	D	E	L	S	M	R	E	E	P
S	R	C	P	E	A	P	A	S	S	I	E	V	R	U	C	H	T
J	A	I	H	S	A	B	U	Y	X	N	H	G	J	I	V	M	C
W	D	W	S	S	N	S	T	G	L	E	N	L	N	X	B	M	L
W	N	I	W	E	A	V	B	W	Q	M	S	C	A	J	E	M	A
T	A	K	V	B	R	L	L	L	W	A	L	K	A	W	C	A	G
N	M	Z	T	T	G	D	P	T	P	R	I	N	N	K	C	N	C
T	I	U	R	F	E	P	A	R	G	B	M	X	A	X	B	G	K
P	R	U	I	M	E	N	S	J	Z	H	O	E	B	G	L	O	H
N	L	F	R	U	I	T	X	U	A	Y	E	M	E	L	O	E	N
T	C	A	B	R	I	K	O	Z	E	N	N	G	P	A	M	B	V
U	A	P	P	E	L	M	L	E	P	P	A	S	A	A	N	I	S

Zoek deze 27 fruitsoorten en streep ze af.

- AARDBEI
- KERSEN
- ABRIKOZEN
- KIWI
- ANANAS
- LIMOEN
- APPEL
- MANDARIJN
- BANAAAN
- MANGO
- BESSEN
- MELOEN
- BRAMEN
- NECTARINES
- CITROEN
- PASSIEVRUCHT
- DADELS
- PEER
- DRUIVEN
- PERZIKEN
- FRAMBOZEN
- PRUIMEN
- FRUIT
- SINAASAPPEL
- GRANAATAPPEL
- VIJG
- GRAPEFRUIT



8				1		6		9
		1	9	7			2	
9	4		8	2	6	3		1
		4	6					
	9					1	6	
5		6		3	2	9	8	
4				5	8	7	1	
6	2		1			5	3	
	5	8			7	4		2

Vacatures bij Motena



- Kotee
 - poetshulp
 - teambegeleider Poetsdienst
 - thuisverpleegkundige
 - thuiszorgkundige
 - verantwoordelijke Thuisverpleging
 - vrijwilliger bar
- WZC De Zilverberg
 - zorgkundige
 - verpleegkundige
- WZC Sint Henricus
 - zorgkundige
 - verpleegkundige
- WZC De Waterdam
 - nachtzorgkundige
 - zorgkundige
 - verpleegkundige
 - schoonmaker/keukenlogistiek
- WZC Ter Berken
 - zorgkundige
 - schoonmaker
- Ondersteunende Diensten
 - junior projectleider ICT

Heb je interesse in één of meer van bovenstaande vacatures of ken je iemand die interesse kan hebben? Laat dan zeker van je horen! Dat kan via rekrutering@motena.be of via 051 80 52 40.

Blijf op de hoogte van ons dagelijks
reilen en zeilen

& volg ons op Facebook



Sint-Rochusstraat 12
Rumbeke-Roeselare 8800
t. 051 24 11 01
e. info@wzcsinthenricus.be

 | sint henricus